



## **Gebed**

*Dank U wel Heer Jezus dat U mijn leven een doel heeft gegeven.  
Dat ik daar doorheen mee mag bouwen aan Uw Koninkrijk.*

*Ik realiseer me dat ik dit niet in mijn eentje kan en daarom strek ik mij uit naar U. Dank U wel dat U mij wilt gebruiken, zoals ik ben. Dank U, Jezus dat ik stap voor stap van U mag leren. Wilt U mij helpen om me niet te laten afleiden, maar uit te stappen in de doelen die U voor mijn leven heeft?*

*Het is mijn verlangen dat eenzaamheid doorbroken wordt.  
Het is mijn verlangen dat niemand tekort heeft.  
Het is mijn verlangen dat er vrijheid komt voor mensen die gebonden zijn.  
Het is mijn verlangen dat er herstel plaats vindt in relaties die verstoord zijn.  
Het is mijn verlangen dat culturele verschillen overbrugd worden.*

*Heer Jezus, laat Uw Koninkrijk door mij heen gebouwd worden. Vader God, hier ben ik. Beschikbaar voor U. Ik wil Uw handen en voeten te zijn. Zend en leid mij. Maak me bereid om uit te stappen vanuit het verlangen om steeds meer te gaan lijken op Uw Zoon Jezus.*

*Dank U Jezus dat ik dit niet alleen hoef te doen. Dank U wel voor de belofte dat U met mij meegaat en voor Uw Geest die me de weg wijst en me helpt om in Uw waarheid te wandelen.*

*Dank U wel voor broers en zussen waarmee ik samen op mag lopen en mag leren wat het betekent om U te volgen en te weerspiegelen naar de mensen om ons heen, zodat ook zij zullen weten dat hun leven een doel heeft. In Jezus' Naam. Amen.*